



*Geschreven
Leven*





Mijn naam is
maar een woord,
mijn leven
een verhaal...





vader:

moeder:

broers:

zussen:







Mijn ouderlijk huis:

Later woonde ik:

De omgeving van het huis zag er als volgt uit:

Andere huizen waar ik woonde:

Het huis waar ik nu woon:



De eerste school stond in:

Ik herinner mij:

Het vak dat ik leuk vond was:

Daarna ging ik naar:

Ik speelde graag met:

De spelletjes die we deden:

Ik was goed in:



Ik ben getrouwd op:

Ik herinner me van die dag:





Kinderen

Wie zijn uw kinderen en wat doen ze?



Kinderen vind ik:

Kinderen houden van:

Kinderen spelen graag met:



Mijn eerste baan was:

Daar leerde ik vooral:

Verder was ik actief bij:



Vrienden

Ik ging graag naar en nu ga ik naar

Samen met vrienden bezocht ik regelmatig:

Welke vrienden betekenen veel voor mij:



Een speciale herinnering aan:



Mijn hobby's zijn:

Ik heb grote belangstelling voor:



Ik luister graag naar:

Ik speel of zing:

Muziek betekent:



Ik reis graag met:



Mijn kleren zagen er als volgt uit:

Ik droeg graag:

Nu draag ik graag:



Een huisdier is voor mij:

Thuis hadden we:

Dieren die ik mooi vind zijn:



Ik hou van:

Vroeger at ik veel:

Mijn favoriete gerecht is:
